

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Kom naar buiten met jezelf

“Mensen staan dikwijls alleen in hun zoektocht en weten niet waarin of waaruit. Eén vonk kan voldoende zijn om de vernieuwing in gang te zetten bij die mensen. Vandaar dat we geen tijd te verliezen hebben. Het is een moment om wakker te zijn en om naar buiten te komen. En wanneer dit gebeurt, is het altijd belangrijk.

Dus gelijk wat er gebeurt om dingen naar buiten te brengen vanuit die vernieuwing, vanuit dat begrip - want dat diepe begrip moet daar zijn en dat kan pas wanneer je met je hart leeft - iedere stap die daarin gebeurt is belangrijk, omdat het mensen wekt om in dezelfde stroom mee te gaan.

En met hoe meer mensen we zijn, hoe gemakkelijker het uiteindelijk ook voor onszelf is. We moeten dus in die zin ook egoïstisch durven zijn, om te zien dat we inderdaad vooruit willen en durven en kunnen gaan, en aan de andere kant dat we het niet alleen hoeven te doen.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis”
(uit hoofdstuk 9: ‘Binnen de verandering kan je jezelf zijn en aansluiten bij anderen’)

© Mayil.com